



**Bondsprezident Frank-Walter Steinmeier tijdens de lunch
aangeboden door Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima der Nederlanden ter gelegenheid van het bezoek
aan het Koninkrijk der Nederlanden
op 15 mei 2018
in 's-Gravenhage, Nederland**

Het is voor mijn vrouw en mij een groot plezier om vandaag weer bij u te zijn. Vooral zo snel na onze ontmoeting bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea. In de voorbije jaren kon ik uw mooie land vanuit heel verschillende gezichtshoeken leren kennen. Reeds als student heb ik Nederland op de fiets ontdekt en ben ik in diverse vakanties, weer of geen weer, door allerlei steden en provincies gereden. Wat toen een bijzonder positieve indruk op mij maakte, was niet zozeer de harde wind die je op het Friese platteland eigenlijk altijd tegen had, in welke richting je ook fietste – maar meer de openheid van de Nederlanders en de vriendelijkheid waarmee we ontvangen en uitgenodigd werden om onze tenten bij de boerderijen op te slaan.

Sindsdien reisde ik altijd weer graag hierheen, privé en in officiële functie. Vandaag bezoek ik u voor het eerst als Bondsprezident en het doet me genoegen om, samen met mijn vrouw, uw land nog eens vanuit een wat ander perspectief te leren kennen. Hartelijk dank voor de gastvrijheid die u ons en mijn hele delegatie biedt.

Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrouw, die net als ik afkomstig is uit Noord-Rijnland-Westfalen, is een bezoek aan Nederland bijna zoiets als een bezoek aan naaste familie. Het is een gevoel van vertrouwdheid en van vertrouwen, dat veel van mijn landgenoten met Nederland delen. Dat gevoel kenmerkt ook de nauwe samenwerking die Duitsland en Nederland verbindt en die niet alleen op officieel niveau plaatsvindt. Ook in cultuur, bedrijfsleven en samenleving geldt: Nederlanders en Duitsers „begrijpen elkaar“.

Wij zijn dankbaar voor dit vertrouwen en we vergeten niet, dat het met het oog op de zwarte bladzijden in onze geschiedenis niet

vanzelfsprekend is, maar dat deze vertrouwdheid iets kostbaars is, iets dat in tientallen jaren is gegroeid, dat we willen bewaren en koesteren.

Thans zijn onze economieën zeer nauw met elkaar verweven. Steeds meer Nederlanders vestigen zich in Duitsland, en andersom: Duitsers bij u. Op dit moment studeren er 22.000 jonge Duitsers in Nederland. En het verheugt me dat in mijn land ook het aantal mensen dat Nederlands leert gestaag groeit en dat er op die manier een echte bijdrage wordt geleverd aan het feit dat niet alleen de Nederlanders de Duitsers verstaan, maar ook de Duitsers de Nederlanders.

Dat veel Duitsers Nederland zo sympathiek vinden, heeft ook veel te maken met u, Majesteiten. Veel mensen in mijn land zijn er trots op dat u uw vakantie regelmatig in Duitsland doorbrengt en ook in officiële functie de Duitse deelstaten bezoekt. En we zijn er blij mee dat uw landgenoten uw voorbeeld volgen. En zo is Duitsland inmiddels de populairste reisbestemming voor de Nederlanders geworden. Aan het feit dat het halve Ruhrgebied de zomervakantie aan de Nederlandse kust doorbrengt, is natuurlijk niets veranderd.

Geschiedenis en geografie hebben ons verschillend gevormd. Maar ik heb de indruk dat we elkaar in de afgelopen jaren steeds nader zijn gekomen en dat we elkaar nog meer vertrouwen. Het woord van Nederland is van gewicht in Duitse debatten, of het nu om de toekomst van Europa of om de toekomst van de democratie gaat. Als we vertrekken naar een onbekende toekomst, is het goed om een partner als Nederland, met een open blik op de wereld en handelend op basis van redelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel, aan onze zijde te weten.

Staat u mij toe, Majesteiten, daarop en op uw persoonlijke welzijn het glas te heffen.